

## En æra er forbi!

/Michael Bjergsø, sekretariatsleder i PSF

Talerne er holdt, vores kontor i Vejle er pakket ned, solen skinner uden for og det er sommer... Om lidt er det forbi – en æra slutter her!

### *Produktionsskoleånden*

Jeg husker stadig den første gang, jeg mærkede produktionsskoleånden. Det var tilbage i 2009, og jeg var nyansat projektleder på Ung med omtanke i Middelfart, hvor også produktionsskolen var en del af projektet. Dengang kendte jeg intet til produktionsskoler – jeg kendte end ikke fordommene – men første gang jeg trådte over dørtærsklen, står stadig som noget meget særligt for mig. Det kan vel bedst beskrives som en tydelig og stærk fornemmelse af hjerterum! Trods de dengang lidt sølle forhold i en slidt gårdbygning (det er heldigvis noget helt andet i dag), så mærkede jeg præcis det: Hjerterum! Og en glasklar følelse af, at her er godt at være. Sidenhen gjorde jeg mig to stærke erfaringer, som hører med:

### *At være og at lære*

For det første erfarede jeg, at det ikke kun var et godt sted at være – det var også et godt sted at lære! Unge mennesker fik fra første dag lov at være en del af et fællesskab, hvor der var plads til dem og brug for dem. Et fællesskab, der sammen gør noget – arbejder med materialer og processer og frembringer produkter, som de kan være stolte af. Og som er klare og konkrete udtryk for, at de kan noget. Det lærte de en masse af – om det fag og håndværk, de arbejdede med, om sig selv og om hvordan man begår sig i et fællesskab. Det gav nyt mod på livet og fornyet tro på sig selv. Og det var for langt de fleste afsættet for at tage en uddannelse eller komme i arbejde.

For det andet erfarede jeg, at dette helt særlige ved Middelfart Produktionsskole nok var ret unikt

– men dog ikke mere unikt, end at produktionsskoleånden fandtes mange steder rundt i landet. Jeg erfarede, at der simpelthen er noget særligt ved produktionsskolerne – et særligt hjerterum, en særlig læringsform, en insisterende vilje til at ville noget med de unge, en solid lokal forankring, en fantastisk blanding af medarbejdere med pædagogisk, håndværksmæssig, akademisk, skolemæssig – ja, snart sagt alle baggrunde. Men med et stort hjerte for de unge til fælles. Det er aldrig kedeligt at være i produktionsskoleselskab!

### *40 år med praksispædagogik*

Vi kan på produktionsskolerne se tilbage på næsten 40 års produktionsskolehistorie, og foreningsmæssigt næsten 25 års historie. Og vi kan se tilbage med stolthed! Vi har sammen skabt en skoleform, der er unik i både sin læringsform med praksispædagogik og arbejdsfællesskab som omdrejningspunkt, og med blik for både faglighed og dannelse. Samt unik i den måde den unge er i centrum – at den unge kan optages, når der er behov for det, dvs. fra dag til dag, og kan gå videre, når han eller hun er klar til det. Og vi har bevist vores værd! Det vi kan, gør en forskel for de unge – også de unge, der mistede modet i den 'traditionelle' skole. Det er godt, vi har fået dokumenteret historien i bogen om produktionsskolerne, *På vej – på trods*. Det er også godt, vi har etableret den ny Forening til fremme af praksislæring, som skal støtte og iværksætte initiativer, der fremmer praksispædagogik i den form som har været fundamentet for produktionsskolerne.

### *Et FGU for de unge*

For snart længe siden – vel helt tilbage i 2016 – gik vi i foreningen med på ideen om og troen på FGU. Endnu engang gjorde vi det med de unge på sinde. Nemlig i troen på at vi kunne bevare det, vi kan; hjerterummet, arbejdsfællesskabet – ånden! Men i en anden ramme og tilføjet noget ekstra,

som er de almene fag og kompetencer fra VUC, så det kan blive endnu bedre for de unge. Og i troen på at vi sammen kunne få ryddet op i systemfejlene, der snart sagt altid har redet det forberedende område som en mare – lad det være slut med skæve incitamenter, der blander økonomiske hensyn ind i kommunens vejledning af de unge. Nu skriver vi 2019.

#### *Nu ser vi fremad*

Det er sommer – solen skinner uden for, og nu ser vi frem mod nye horisonter. Til august er produktionsskolerne historie og FGU en realitet.

På sekretariatet håber vi, det bliver godt! Vi håber, kommunerne tager godt imod den ny uddannelse og tror på den! Vi håber, vi lykkes med at skabe en ny skoleform, der kobler teori og praksis, og at alle medarbejdere (trods al den fortvivelse og forvirring, der garanteret følger med) kaster sig ud i det med alt, hvad de kan, og tør være med til at udvikle FGU. Vi håber, lederne og direktørerne giver plads til det.

Vi håber politikerne bevarer viljen til FGU, og til at tilbuddet skal være noget andet end de traditionelle skoleformer, de unge kommer fra! Vi håber, politikerne insisterer på deres vilje, når der er brug for det! Vi håber, vi i FGU vil sætte barren højt og vil noget med de unge, og at ånden fra produktionsskolerne lever videre i FGU. Vi håber, vi i FGU altid bestræber os på at sætte de unge i centrum!

#### *Tak*

Hilsener fra alle i sekretariatet med ønsker om en god sommer til jer alle, samt en stor TAK for uforglemmelige oplevelser, samtaler, fester, kampe, møder, projekter og meget mere!